



Spelinstructie

1



Spelinstructie

2



Spelinstructie

3



Spelinstructie

4



Spelinstructie

5



Filosofen over geluk is niet alleen voor grote mensen. Iedereen kan filosofen, ook kinderen, en het levert altijd verrassende gesprekken op. De antwoorden van kinderen zijn vaak ontroerend, origineel, creatief en ook verbazingwekkend slim. Daarom zijn deze 35 geluksplaatjes een leuke manier om met kinderen in gesprek te gaan en te ontdekken hoe ze denken over geluk.

Ben je op je verjaardag gelukkig omdat je cadeautjes hebt gekregen?

Kunnen kinderen zich voorstellen dat ze helemaal niets hebben? Zouden ze dan gelukkig zijn? Laat het praten rustig overgaan in filosofen door de geluksvragen van de geluksplaatjes te stellen. Vraag ook steeds waarom ze vinden wat ze vinden. Stel daarbij ook vragen als: Hoezo? Is dat zo? Hoe weet je dat zo zeker? Is dat altijd zo geweest? Is daar een regel voor?

Kun je ook gelukkig zijn als er niemand op je verjaardag komt?

Speelduur	10-30 min
Aantal spelers	2-10
Leeftijd	4+
Soort	Educatief, Kaartspel

Kun je gelukkig en verdrietig tegelijk zijn?

Creëer een gezellige vertelkring en leg de 35 geluksplaatjes met de afbeelding naar boven in het midden van de cirkel. Om de beurt mag een deelnemer 1 geluksplaatje uitkiezen en de filosofische vraag die op het geluksplaatje staat beantwoorden. Als spelbegeleider kan je nadien bijvragen stellen voor de ganse groep: Hoezo? Is dat zo? Hoe weet je dat zo zeker? Is dat altijd zo geweest? Is daar een regel voor? Vraag ook steeds waarom ze vinden wat ze vinden.

Hoe zie je dat iemand gelukkig is?

#### Vragen voor de spelbegeleider

Waarom vind jij wat je vindt?

Hoezo?

Is dat zo?

Hoe weet je dat zo zeker?

Is dat altijd zo geweest?

Is daar een regel voor? ...

Is gelukkig zijn belangrijk?