

*Plucky de Pechvogel heeft steeds pech. Op een dag vliegt zelfs het huis in brand. Daarom beslist Plucky om op zoek te gaan naar geluk en volgt hiervoor de tips van de krant, van oma, van de tv, van de buurman, van moeder en vader ...*

Zo raadden moeder en vader aan: "Waarom doe je niet mee aan een wedstrijd en probeer je te winnen, m'n kind?" Op de dag van de loopwedstrijd was Plucky zo fit als een hoentje. Iedereen kwam supporteren: moeder, vader, oma en de buurman. Ook Pipo deed mee. 3 ... 2 ... 1 ... start!



De wedstrijd begon en Plucky nam direct een voorsprong op Pipo en de rest en bleef maar lopen! Daar was de finish al in zicht ... en Plucky liep nóg harder, maar "AUW" Plucky zag de steen die op de weg lag niet en struikelde er holderdebolder over. Daar ging de overwinning ...



Pipo die achter Plucky liep en alles zag gebeuren, liet de wedstrijd voor wat het was en bleef staan bij Plucky. "Gaat het Plucky? Heb je je pijn gedaan?" vroeg Pipo. "Nee hoor" zei Plucky blozend. De rest van de dag waren Plucky en Pipo onafscheidelijk. Vandaag had Plucky geen geluk in het (sport)spel, maar wie weet wel in de ...?

